

Kære Forældre og elever på Flakkebjerg Skole.

Nu er der gået 10 uger af dette skoleår. Jeg synes, tiden flyver afsted. Jeg er enormt glad for den modtagelse jeg har fået af forældre, elever, bestyrelse, skolens personale og lokalrådet. Jeg er i gang med at lære navnene på alle skolens elever. Der er jeg ikke helt i mål endnu, men jeg nærmer mig.

Flakkebjerg Skole har nogle traditioner, som jeg skal opleve. I går havde vi skolefesten. Det var en kæmpe oplevelse for mig. Tak til forældrene i 5. klasse, som stod for de lækre burgere og pommers frites. Tak til 5. klasse for et underholdende stykke. Der blev grinet en del af både børn og voksne.

Det var skønt at se alle skolens elever feste sammen. Der var gang i den på dansegulvet, hvor elever fra alle klasserne gav den max gas. Gyserrummet var en stor succes, ligesom filmforestillingerne var godt besøgte. Jeg er ikke i tvivl om, at skolefesten har en stor positiv virkning på elevernes trivsel. Jeg så lutter glade ansigter, mange grin og masser af hygge. Eleverne tog også ansvar for hinanden og passede på hinanden. Kære forældre I kan være stolte af jeres børn, de er gode til at gå til fest.

Det er fantastisk, der er gode stærke lokale kræfter, både i Flakkebjerg, men også i oplandet til Flakkebjerg. Disse stærke kræfter har været medvirkende til, at der er ved at blive bygget et amfiteater. Det skulle have været færdigt, men vejret har vanskeliggjort byggeprocessen. I området bag amfiteateret kommer der beplantning, som I vil høre mere om på et senere tidspunkt.

Der vil fortsat være boldbaner på sportspladsen.

I dag er det skolernes motionsdag. Motion er rigtig vigtigt. Når vi motionerer, frigives der et festfyrværkeri af hormoner, blandt andet endorfiner, som gør vi oplever glæde. Så jeg forventer endnu en dag med superglade elever.

Når motionsdagen er overstået, så kan eleverne holde en velfortjent efterårsferie, hvor de får ladet batterierne op. Efter efterårsferien, fredag den 29. oktober, er der elevfotografering. Husk at få afleveret fotosedlerne, hvis I ikke allerede har gjort det.

Den 26. november har vi juleklippedag, hvor forældre er velkomne.

Jeg vil gerne sige tak til de forældre, der engagerer sig i klassernes sociale liv. Enten ved at være en del af klasserådene, arrangere aktiviteter med mere. Jeg vil også gerne sige til en engageret fællesbestyrelse, som er med til at sikre, at vi har og fortsat vil have en fantastisk skole.



I ønskes alle en rigtig god

Efterårsferie!

Med venlig hilsen
Kenneth

